

GEBEDSDIENST VOOR DE KRUISDAGEN

Openingslied

GvL Psalm 85

Openingsdialoog:

Vg. Doe ons Heer, uw genade aanschouwen.

Laat komen uw heil over ons.

Al. Gij koos Heer, dit land tot het uwe

Herstel ons dan God die ons heil zijt.

Vg. Overvloed geeft de Heer daarenboven.

Al. Onze aarde draagt haar gewas.

Vg. De drie dagen voor Hemelvaart zijn dagen bedoeld om God te danken voor de schepping, dagen waarin van oudsher gevast en gebeden wordt om Gods zegen te vragen over akkers en velden. Opdat het land vruchten mag dragen, en er aandacht is voor menselijke arbeid en inspanningen. Vragen wij vergeving omdat we niet in opstand komen tegen het gebrek aan zorg voor de aarde.

Vg. Wij laten toe dat granen verbouwd worden
voor het vetmesten van vee,

en vergeten de honger van de armen.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Wij laten de akkers afpakken van kleine boeren.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Wij laten uw aarde vervuilen door onze zucht naar oliewinning.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Wij laten toe dat mensen spuiten met gif
om een snelle en ruime oogst te behalen.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Wij laten mijnen leggen in de akkers om vijanden te weren.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Wij staan toe dat grote bedrijven de bossen plunderen.

Al. Heer, vergeef uw volk.

Vg. Barmhartige Vader,
Gij maakt ons tot getuigen
van Jezus' verrijzenis.
Geef dat de viering van deze heilige Paastijd
vruchtbaar is voor alle dagen
die ons gegeven zijn
door Jezus Christus, Uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezing

Genesis 2, 4b-15.

Antwoordpsalm

GvL Psalm 145-I

Evangelie

Markus, 4, 26-29

Overweging

Als we kijken naar het linker van de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor zien we de twee bomen die we tegenkwamen in de eerste lezing van vandaag. Je ziet een mooie

groene boom vol aanlokkelijke vruchten en een lam dat eronder graast, en daarnaast een boom in rood, de kleur die een waarschuwingsein afgeeft, twee belangrijke bomen in de tuin van Eden. In de tuin, aldus de tekst, ontspringt een stroom die zich verderop verdeelt in vieren. Een van de zijrivieren stroomt door een gebied waar veel goud te vinden is en balsemhars en robijnen. De schrijver van dit tweede kortere scheppingsverhaal heeft enige kennis van aardrijkskunde; mogelijk heeft hij zelf veel gereisd, of anders de vrienden die met hem samen hebben gemediteerd over het ontstaan van de aarde, over de levensboom en over de boom van de kennis van goed en kwaad.

Jahweh God plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaken. Dat is de les van de Kruisdagen: we mogen de aarde bewerken maar we moeten ook de aarde bewaken. De prachtige boeken van Jean Auel beschrijven hoe de eerste mensen met de groene boom, hun leefomgeving, omgingen, hoe zij de aarde bewerkten. Ze kijkt daarbij naar een periode tussen twee ijstijden. De mensen zaaiden en oogstten, ze aten, ze dronken, maar ze legden ook voorraden aan voor de winter. Ze leerden dat ze vruchten en zaden, ook vlees en vis konden drogen. Ze leefden het leven in stamverband; ieder droeg zorg voor allen. Ze deden wat in het scheppingsverhaal staat: de aarde bewerken.

Maar uit de tuin van Eden vloeide ook een rivier door land met goud en robijnen. Dat doet denken aan de rode boom, de aantrekkelijke maar ook de gevaarlijke. Een blijf-er-af boom. Het land met goud en robijnen en balsemhars deed de hebzucht in mensen ontwaken, de mensen kregen grijpogen. Men ging voorraden voor eigen gebruik aanleggen of om handel mee te bedrijven en sommige mensen droegen geen zorg meer voor de ander. Dat beeld van het land met goud en robijnen is zo'n herkenbaar beeld. We hebben pas nog het proces gehad van Charles Taylor die de diamanten van mensen roofde en er oorlog mee bedreef. We hebben niet voor niets de protestbeweging van *Occupy*, demonstranten die het kwaad aanklagen van de veel te grote afstand tussen de immens rijken en de armen.

Daarom zijn de Kruisdagen niet alleen dagen om Gods zegen te vragen over de vruchten der aarde, maar ook dagen om het boetekleed aan te trekken over de wijze waarop we soms de bedoeling van de aarde schade hebben toegebracht. Daarom hebben we daarstraks God om vergeving gevraagd voor wat we misdeden ten opzichte van de schepping. Met een bevrijd hart kunnen we nu rondgaan om te smeken om zegen over Moeder Aarde en haar vruchten.

Stilte

Ommegang

Wij zullen nu een ommegang houden, eerst in de kapel, terwijl we zingen:
De aarde is vervuld van goedertierenheid (GvL 417).

Daarna voor wie mee wil en kan, een tocht door de perelaar en langs Manresa.
Onderwijl bidden wij Onzevaders en Weesgegroeten.
Terug in de kapel bidden wij:

Voorbede

Wij bidden tot U Heer,
U weet wat mensen nodig hebben:

Dat de aarde vruchten mag dragen voor iedereen,
om tarwe en rijst en vruchten aan de bomen.
Dat ieder, in zijn eigen werelddeel
de vruchten van hun land mag plukken.

Om brood op tafel,
en voldoende voedsel voor iedereen,
zodat geen mens sterft van honger
en niemand ziek wordt door ondervoeding.

Om werk voor ieder
en zinvolle tijdsbesteding voor iedereen,
zodat geen mens zich nutteloos voelt
en niemand verkommert van armoede.

Om kennis van zaken,
scholing en ervaring voor iedereen,
zodat geen mens slachtoffer wordt van onkunde
en daardoor aan de kant geschoven word.
Dat niemand ten prooi valt aan uitbuiters.

Om blijken van waardering,
tekenen van erkenning voor iedereen,
zodat op geen mens neergekeken wordt
en niemand zich minder gewaardeerd voelt.

God, Gij wilt
dat al uw mensen leven in welzijn
en daardoor gelukkig zijn.
Verhoor onze gebeden
en vervul de levensbehoeften
van al uw kinderen.
Laat het niet gebeuren
dat wij hun iets onthouden
wat zij nu juist hard nodig hebben.
Dat ons aller welzijn en geluk hier op aarde
door mag dringen tot in de hemel
tot eer van U, levende en algoede God.
Amen.

Wij vatten onze gebeden samen
in de woorden die Jezus ons geleerd heeft.

Onze Vader...
Want van U is het Koninkrijk

Slotlied

Dankt, dankt nu allen God (GvL 415)

Zegen

Uit liefde zijn wij geschapen,
tot liefde zijn wij geroepen
om mensen nabij te zijn.
Moge zo
de zegen van God onze Heer
met ons zijn:
Vader, + Zoon en heilige Geest.